

Over de afzonderlijke werken

1. Over 'Stofzuigergedichten'

- BILLIET, DANIEL, "Gruwez zuigt zichzelf rein met' Stofzuigergedichten', in Poëziekrant, jg.00,1976, nr.5, p.2-3
- LONGIE, ALBERT DE, "Luuk Gruwez - Stofzuigergedichten", in Nieuwe Stemmen, jg.32, 1975, nr.1, p.31.
- RUSSELT, R. VAN, "Luuk Gruwez: Stofzuigergedichten", in Vlaanderen, jg.23, 1974, nr.140, p.192.
- SPILEBEEN, WILLY, "Een stofzuigerzak vol woorden, en toch...", in Dietsche Warande en Belfort, jg.119, 1974, nr.8, p.660-662.
- VANGANSBEKE, JULIEN, "Stofzuigergedichten", in Yang 62-63-64, 1975, jg.11, p.222.
- VANTINA, NEER, "Poëziekroniek: het lied der debutanten", in De Periscoop, jg.24, 1974, nr.9-10, p.2.
- VERBEKEN, PASCAL, "De eeuwige debutant", in Standaard der Letteren, 19-03-1998.

2. Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet

- BILLIET, DANIEL, "Hoe hoog kan een kreupele vliegen?", in Poëziekrant, jg.2, 1975, nr.4, p.3.
- BILLIET, DANIEL, "De massa is lelijk en weet het niet"(gesprek met Luuk Gruwez), in Yang 73, jg.13, 1977, p.42-46.
- BOVEN, JEF, "Kritisch", in Appel, 1981, nr.3, p.44-53.
- BREMS, HUGO, " Ach wat zacht geliefkoos om een mild verdriet", in Dietsche Warande en Belfort, jg.122, 1977, nr.10, p.793-794.
- "De doloribus", in De Rode Vaan, 04-12-1980.
- POORTERE, JOSE DE, "Porseleinen genot", in De Periscoop, jg.28, 1977, nr. 1, p.2.
- SPILEBEEN, WILLY, "Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet", in Ons Erfdeel, jg.20, 1977, nr.5, p.785-786.
- VERPALE, ERIEK, "Cursief en recht: Luuk Gruwez- Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet", in Koebel, jg.6, 1978, nr.22, p.83-85.
- VERPALE, ERIEK, "Over Luuk Gruwez: Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet", in Filter, jg.5, april- juni 1978, nr.2, p.73-75.

3. Over 'Een huis om dakloos in te zijn'

- BOVEN, JEF, "Luuk Gruwez, Een huis om dakloos in te zijn", in Appel, jg.6, 1981, nr.3, p.4453.
- BREMS, HUGO, "Alles is vol geheim heimwee": Laureaat Gruwez: romantische thematiek, formele virtuositeit," in De Standaard, 6-7-12-1980.
- BREMS, HUGO, "Laten wij de tederheid dan veinzen", in Ons Erfdeel, jg.25, 1982, nr.2, p.206209.
- CONINCK, HERMAN DE, "Luuk Gruwez, de minst oninteressante Vlaamse dichter", in Vrij Nederland, 25-09-1982.
- DECORTE, LUC en HULLE, JOORIS VAN, "Luuk Gruwez: Een huis om dakloos in te zijn" (in de reeks Moritoen Literaire Werkgemeenschappen voor jongeren), jg.15, Brugge,1982-1983.
- DEKENS, VALERE, "Evenwicht", in Het Belang van Limburg, 01-06-1982.
- DELEU, JOZEF, "Luuk Gruwez- Een huis om dakloos in te zijn", in De Bond, 13-11-1981.
- DE SMET, MARC, "De dakloosheid van Luuk Gruwez - vermomming van het ogenblik", in ` t Kofschip, januari 1982 (ook in: "Bronwaarts afdalen: een bundel literaire kritiek en beschouwingen uit Zuidnederlandse literaire en algemeen-culturele tijdschriften, 1981-1982", Kortrijk, 1983, p.11-13).
- DHALUIN, JAN, "Deerlijknaar krijgt de Guido Gezelleprijs voor poëzie", in Derlike, jg.3, 1981, nr.4, p.253-254.
- DURNEZ, GASTON, "Pleister op een houten been", in De Standaard 24-12-1981.
- EVENEPOEL, STEFAAN, "Voorbij de baai van kaai maar landerig verdriet", in Poëziekrant, jg.5, 1981, nr.5, p.1-3.
- EVENEPOEL, STEFAAN, "Luuk Gruwez in de sierlijkste der herfstten", in Dietsche Warande en Belfort, jg.127, 1982, nr.8, p.621-628.
- GERITS, JORIS, "Tweemaal Sénanque", in Streven, jg.59, 1991-2, nr. 10, p.940-942.
- HARTEN, JAN VAN, "Des zangers min", in Nieuwe Apeldoornse Courant, 09-10-1982.

HULLE, JOORIS VAN, "Poëzie", in Het koeriertje, nr.76, okt. 1981, p.20-22.
 "Een huis om dakloos in te zijn," in Nieuw Kamper Dagblad, 13-03-1982.
 "Een huis om dakloos in te zijn," in Amersfoortse Courant, 18-08-1982.
 "Een huis om dakloos in te zijn," in Provinciale Zeeuwse Courant, 23-04-1983. MARIEN, W.,
 "Een huis om dakloos in te zijn", in Kultuurleven, 1980, jg.49, nr.4, p.350-351.
 "Neoromantiek", in Winschoter Courant, 20-06-1981.
 PROVO, W., "Luuk Gruwez: een schertsende toon", in De Nieuwe, 19-11-1981.
 SPILLEBEEN, WILLY, "Luuk Gruwez: Een huis om dakloos in te zijn", in Nieuw Vlaams Tijdschrift,
 jg.35, 1982, nr.1, p.144-149.
 "Sourdine", in De Rode Vaan, 20-08-1981.
 WARREN, HANS, "Een huis om dakloos in te zijn", in Provinciale Zeeuwse Courant, 23-04-1983.
 WILDEMEERSCH, GEORGES, "Luuk Gruwez: Een huis om dakloos in te zijn", in Nieuw Vlaams
 Tijdschrift, jg.35, 1982, nr.1, p.144-149.
 WILLEMS, BERT, "Van een eenzame jager in Brussel, een kakelende nar in Gent en een fluisterend
 mannetje in de maan", in Kruispunt, jg.21, 1982, nr.81, p.70-74.

4. Over 'De feestelijke verliezer'

ADAMS, WILFRIED, "De feestelijke verliezer", in De Nieuwe, 28-11-1985.
 ALLEENE, CARLOS, "je bent altijd de gevangene van iets", in Het Volk, 06-02-1986.
 BARNARD, BENNO, "De bonbonnière van de dood of het verschil tussen één taal", in Nieuw
 Wereldtijdschrift, jg.3, 1986, nr.3, p.52-57.
 BELIE, JOHAN DE: "De feestelijke verliezer", in De Rode Vaan, 13-03-1986.
 BILLIET, DANIEL: "Gesprek met Luuk Gruwez over De feestelijke verliezer", in Knack, jg.15, 30-10-
 1985.
 BILLIET, DANIEL, "Vlaamse poëzie 1985-1986", in Jaarboek Vlaamse literatuur, 1986, p.71-88 (o.a.
 Hugo Claus, Luuk Gruwez, Jan H. Mysjkin).
 BOVEN, JEF: "Genealogie van de passiviteit. Dagboeknotities bij Luuk Gruwez' bundel " De
 feestelijke verliezer", in Appel, jg.11, juni 1986, nr.2, p.116-119.
 BREMS, HUGO, "De feestelijke verliezer", in Ons Erfdeel, jg.29, 1986, nr.3, p.421-423.
 BREMS, HUGO, "Dirk Martensprijs voor Luuk Gruwez", in P.E.N. Tijdingen, 1987, nr.5.
 DEFLO, LIONEL: "Herman de Coninck en Luuk Gruwez: groots leren leven met verlies", in Kreatief,
 jg.20, 1986, nr.1, p.65-78.
 EKKERS, REMCO: "Alles gaat voorbij, maar niets gaat over", in Poëziekrant, jg.9, 1985, nr.91- p.1.
 GERITS, JORIS, "Poëtische verlies- en winstrekening", in Streven, jg.53, 1986, nr.4, p.373-375.
 "Luuk Gruwez- De feestelijke verliezer", in Topics magazine, 03-11-1985.
 IVEN, JOHNNY, "O als er dan nog tederheid is", in Het Belang van Limburg, 31-10-1985.
 JANSSEN, DRIES, "Drie heren en een dame. Poëzie bij Manteau", in Kruispunt, jg.25, 1986, nr. 100,
 p.107-110.
 LOON, PAUL VAN, "De hartveroverende poëzie van Gruwez en de Coninck", in Boekenkrant,
 26/10/1985.
 NOTE, JORIS, "De feestelijke verpakker", in Turnhout Ekspress, 03-04-1986.
 PERRE, RUDOLF VAN DE, "Kroniek van de Vlaamse Poëzie- Luuk Gruwez: de feestelijke verliezer",
 in Boekengids, jg.64, 1986, nr.4, p.294-7.
 PERRE, RUDOLF VAN DE, "Estetika. Luuk Gruwez", in Die lezen mogen eenzaam wezen: 50
 gedichten kort belicht, Davidsfonds, Leuven, Keurreeks, nr.171, p.121-123.
 ROGGEMAN, WILLEM M., "Prijs De Vlaamse Gids voor Luuk Gruwez", in De Nieuwe Gids, 07-05-
 1986.
 VERMEULEN, ERIK, "Over het verdwalen in de poëzie, o.a. over Herman de Coninck en Luuk
 Gruwez", in Randschrift, jg.3, 1986, nr.14, p.16-18.
 VEULEMANS, JAN, "Poëzie is altijd hetzelfde en toch altijd anders", in Gazet van Antwerpen, 06-11-
 1986.
 "Vlaamse poëzie: Luuk Gruwez- De feestelijke verliezer", in Vlaanderen, jg.35, 1986, nr.3, p.146-147
 WARREN, HANS, "Ironie en romantiek: poëzie van Herman de Coninck, Luuk Gruwez, Neeltje Maria
 Min," in Provinciale Zeeuwse Courant, 12-10-1985.
 " De zwaan en het water", in Randschrift, oktober 1986.

5. Over 'Dikke Mensen'

- BIEBAUW, KRIST, "Een greep Vlaamse poëzie uit de mouw", in E Epiloog, jg., 1991, nr.1, p.39-45.
- BLANKEN, "Luuk Gruwez moet af en toe even stotteren in het leven", in De Volkskrant, 25-06-1991.
- BOGAERT, PAUL: "Bekwaam in kwijt, Luuk Gruwez- Dikke mensen", in Dietsche Warande en Belfort, jg.136, 1991, nr.4, p.476-480.
- BREMS, HUGO, "Dichtung und Wahrheit", in Nieuw Wereldtijdschrift, jg.7, 1990, nr.6, p.6870.
- BREMS, HUGO, "Dikke mensen", in Ons Erfdeel, jg.33, 1990, nr.5, p.726-727.
- J.C. , "Eeuwigheid is kinderspel - over Dikke mensen", in Het Volk, 16-05-1991.
- CONINCK, HERMAN DE "Dagboek van een flaptekstlezer - Het verleiden van de dood: over Dikke mensen", in De Morgen, 01-02-1991 (ook in De flaptekstlezer, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1992, p.29-33).
- DOMSELAAR, KEES VAN, "Lusten en lasten van Luuk Gruwez: de mens als lichaam", in Utrechts Nieuwsblad, 17-12-1994.
- EVENEPOEL, STEFAAN, "Luuk Gruwez: alleen wat weerloos is en eindigt, verdient een voortbestaan. Geen ding.", in Poëziekrant, jg.15, 1991, nr.1, p.126-131.
- GEEST, DIRK DE, "Luuk Gruwez- Dikke mensen", in Kultuurleven, jan.1991.
- GERITS, JORIS, "Poëzie en obesitas", in Streven, jg.59, maart 1992, nr.6, p.552-554.
- GOEDEGEBUURE, JAAP, "De rekening, graag!" in Boekenkrant, jg.1, 1990-1, 10 dec., p.35 (over L. Gruwez, E. Spinoy, N.M. Wijnberg, B. Zwaal).
- "Luuk Gruwez: Dikke mensen", in Lekgids, jg.38, 1991, nr.6, p.370.
- Dr. A. HA, "Dikke mensen", in Knack jg.21, 16-01-1991.
- IVEN, JORIS, "Wie dik is, heeft veel lief", in Het Belang van Limburg, 13-11-1990.
- IVEN, JORIS, "Dood kunnen we straks nog lang genoeg zijn", in Het Belang van Limburg, 22-04-1991.
- "Kwabben, pensen, buikspek... de dikkerds van dichter Luuk Gruwez", in De Gentenaar, 31-10-1991.
- LEEFLANG, ED, "Gekwelde oden aan het vlees- de gedichten van Luuk Gruwez", in Vrij Nederland, 24-11-1990.
- MANDELINCK, GWY, "Verknocht aan elk verloren ding. Het gewicht van poëzie", in Standaard der Letteren, 15-12-1990.
- MIDDAG, GUUS, "Hoeveel kilo weegt de dichter, rondborstige verzen van Luuk Gruwez", in NRC Handelsblad, 16-11-1990.
- PERRE, RUDOLF VAN DE, "Vlaamse poëzie- Luuk Gruwez: Dikke mensen", in Boekengids, jg.69, 1991, nr.5, p.389-392.
- PERRE, RUDOLF VAN DE, "Oma's memo", uit Woorden om wakker te lezen: 50 gedichten kort belicht, Davidsfonds, Leuven, 1992, p.124-126.
- REUGEBRINK, MARC, "Verweesd als rosse abrikozen, poëzie van Luuk Gruwez", in Nieuwsblad van het Noorden, 05-04-1991.
- REYNEBEAU, MARC, "Oefening in schraalheid: groot en meeslepend leven in kleinspraak: de nieuwe poëzie van Luuk Gruwez", in Knack-magazine, jg.20, 5-12-1990, p.166.
- STRYCKER, CARL DE, "Luuk Gruwez. Dikke mensen", in Lexicon van literaire werken, heruitgave van Jaap Goedegebuure, Marcel Janssens en Ton Anbeek, Wolters-Noordhoff, Groningen 2005, p 1-9 en I-II.
- VERVOORT, JOHN, "Leesbaar en subtiel", in Het Nieuwsblad, 17-18-11-1990.
- VONCK, BART, "Een vegetariër over Dikke mensen", in De Rode Vaan, 25-01-1991.
- WARREN, HANS, "De eigen weg en het gebaande pad", in Provinciale Zeeuwse Courant, 10-11-1990.
- ZUIDERENT, AD, 'Dikke mensen' van Luuk Gruwez", in Trouw, 10-01-1991.

6. Over 'Onder vier ogen - Siamees dagboek' (met Eriek Verpale)

- ALLEENE, CARLOS, "Ik ben zo'n pessimist dat ik nooit opgeef - gesprek met Eriek Verpale", in Het Volk, 17-12-1992.
- ALLEENE, CARLOS, "Ik vind vrouwen net iets hoger staan dan mannen", in Dagblad Rivierenland, 03-02-1993.
- BOGAARD, TON, "Geen echte schrijvers", in Eindhovens Dagblad, 09-02-01993, en in Het Nieuwsblad, 09-02-1993.
- COPMANS, WILLY, "Krijgen we de magere of vette jaren?", in Nieuwsblad van Geel, 25-01-1993.
- CUYT, MARTINE, "Alles eindigt met een nederlaag. Laten wij dus vrolijk blijven...", in Gazet van Antwerpen, 30-01-1993.
- DURME, YVES VAN, "Luuk Gruwez - Onder vier ogen", uitgeschreven versie van De Kunstberg-BRTN Radio 3, 14-01-1993.
- GERITS, JORIS, "Martin, Leonard, Hella, Christine en de anderen", in Dietsche Warande en Belfort, jg.138, 1993, nr.5, p.589-599.
- HULLE, JOORIS VAN, "Schrijven tegen eenzaamheid (over Onder vier ogen)", in De Standaard, 12-12-1992.
- KOOPMAN, ARES, "Iedereen moet blijven en niemand mag dood. Tussen echt en onecht: Warren, Verpale en Gruwez schrijven dagboeknotities", in Arnhemse Courant, 1993.
- LANNON, LUC, 'Onder vier ogen': een Siamees dagboek", in Gazet van Antwerpen, 30-01-1993.
- LANNON, LUC, "Vlaams proza", in Boekengids, jg.71, 1993, nr.2, p.65-75.
- MIERLO, WIM VAN, "Siamese tweeling. Verpale en Gruwez", in Deus ex Machina, jg.17, 1993, nr.65, p.94.
- MOERMAN, JACOB, "Over 'Onder vier ogen'", in Drentse Courant, 23-01-1993.
- MOERMAN, JACOB, "Ellende van de midlifecrisis op briljante wijze verwoord", in Grond Dagblad, 23-01-1993.
- PETERS, ARJAN, "Het laatste lichtje in de straat. Verkwikkende treurigheid van Verpale en Gruwez", in De Volkskrant, 08-01-1993.
- PLOTTIER, ARMAND, "Luuk Gruwez en Eriek Verpale", in Lek tuurgids, jg.40, 1993, nr.6, p.411.
- SCHAAPSMA, EDDY, "De Hand: biecht van een beul", in Nieuwsblad van het Noorden, 1301-1993.
- J.O.V., "Een siamees dagboek", in Het Nieuwsblad, 17-12-1992.
- VERHEYEN, JEF, "Leven met de blutsen", in De Morgen, 18-12-1992.
- VERVOORT, JOHN, "Een siamees dagboek", in Het Nieuwsblad, 17-12-1992.
- H.W., "Verwante zielen in een dagboek", in Provinciale Zeeuwse Courant, 15-01-1993.
- J.W., "Een Siamese tweeling", in Het Laatste Nieuws, 16-17-01-1993.
- WARREN, HANS, "Verwante zielen in een dagboek", in Provinciale Zeeuwse Courant, 15-01-1993.

7. Over 'Het bal van opa Bing'

- AA, MANU VAN DER, "Het bal van opa Bing", in Streven, sept.1994, jg.61, nr.8, p.766-767.
- COPMANS, WILLY, "Leesplezier: over het bal van Opa Bing", in Nieuwsblad van Geel, 14-10-1994.
- DE GEYTER, LUC, "Luuk Gruwez- het bal van opa Bing", in Lektuurgids, jg.41, 1994, nr.4, p.257.
- DE GRAAF, JOHAN, "Gruwez schuwt de grote gevoelens niet", in Flair, 18-03-1994.
- DELMOTTE, ALAIN, "Luuk Gruwez- een al te sierlijke zwaan", in Markant, jg.3, nr.11, 17-03-1994.
- EEDEN, ED VAN, "Soms droom ik nog van haar. Prozadebuut van Luuk Gruwez", in Utrechts Nieuwsblad, 16-04-1994.
- EKKERS, REMCO, "Luuk Gruwez: liefde maakt het leven goed", in Poëziekrant, jg.19, 1995, nr.1, p.36.
- "Over Luuk Gruwez: het bal van opa Bing. Verhalen, portretten en herinneringen", in Books. Holland-Flanders, jg.5, 1996, nr.1, p.7.
- HAERYNCK, JAN, "Er wordt te weinig gelogen - Het Bal van opa Bing", in Het Parool, 04-03-1994.
- HOLLMAN, EMILE, "Het verlengde leven van de dichter", in Limburgs Dagblad, 12-03-94.
- HULLE, JOORIS VAN, "Huiswerk voor een halve eeuw", in De Standaard, 12-12-02-1994.
- HULLE, JOORIS VAN, "Over Luuk Gruwez. Het bal van opa Bing: verhalen, portretten, herinneringen", in Wildeinkt en ambrozijn, Davidsfonds/Clauwaert, 1997, p.176-178.
- LANNOY, LUC, "Heerlijke weemoed - Het bal van opa Bing", in Boekengids, jg.72, 1994, nr.2, p.104-105.
- LEENHEER, KAREL DE, "Luuk Gruwez- Het bal van opa Bin' in Rotterdams Dagblad, 27-09-1994.
- PETERS, ARJAN, "Luuk Gruwez is een Aladdin met poetsdoek", in De Volkskrant, 18-03-1994.
- PIRYNS, PIET, 't Schoonste wat er is", in Knack, jg.24, 16-02-1994.
- MOERMAN, JACOB, "Gruwez geen onbekende meer", in Groninger Dagblad, 03-03-1994.
- NEEFJES, ANNEMIEK, "Veels te aardig", in Vrij Nederland, 09-04-1994.
- B.V.P., "Dichter en een nette bovendien", in Het Parool, 01-04-1994.
- RINCKHOUT, ERIC: "Een plakboek vol herinneringen. De gebundelde verhalen van Luuk Gruwez", in De Mores, 25-02-1994.
- ROZENDAAL, ERNST JAN, "Over het bal van opa Bing- Luuk Gruwez", in Rotterdams Dagblad, 21-10-1995.
- ROOY, WIM VAN, "Opa Bing en de tijd van toen", in Het Laatste Nieuws, 19-20-03-1994.
- STERVELYNCK, J., "Het bal van opa Bing", in Vlaanderen, jg.44, 1995, nr.254, p.91.
- "Uitgelezen. Het bal van opa Bing", in Het Volk, 18-03-1994.
- VERVOORT, JOHN, "Luuk- Gruwez: schrijven als strafwerk", in De Gentenaar, 11-02-1994.
- WARREN, HANS, "Gemijmer van Luuk Gruwez", in Provinciale Zeeuwse Courant, 01-03-1994.
- WEERT, HENK VAN, 'Blauwdruk van Luuk Gruwez. Jeugdherinneringen in "Het bal van opa Bing" ", in Eindhovens Dagblad, 12-03-1994.
- WIEG, ROOI, "De man die zijn lief opeet - over Het bal van opa Bing, Dikke mensen, Onder vier ogen", in HP/ De Tijd, jg., 27-05-1994.

8. Over 'Vuile manieren'

- BREMS, HUGO, "Vuile manieren", in Ons Erfdeel, jg.38, 1995, nr.5, p.751-752.
- EKKERS, REMCO, "Luuk Gruwez: de liefde maakt het leven goed", in Poëziekrant, jg.19, 1995, nr.1, p.36.
- DOMSELAAR, KEES VAN, "De mens als lichaam. Lusten en lasten van Luuk Gruwez", in Utrechts Nieuwsblad, 17-12-1994.
- GEEST, DIRK DE, "Luuk Gruwez: privacy - Vuile manieren", in Leesidee, nulnr., 1994, p.3940.
- GERRITS, JORIS, "Gruwez' poëzie betovert en onttovert tegelijk", in Streven, jg.62, 1995, nr. 5, p.442-445.
- GOEDEGEBUURE, JAAP, "Grootnederlandse poëzie", in HP/ De Tik, jg.6, 13-01-1995.
- IVEN, JORIS, 'Vuile manieren' van Luuk Gruwez - 'Het leven heeft mij geschokt!', in Het Belang van Limburg, 05-06-11-1994.
- LEUS, HERWIG, "Poëtisch festijn voor Valentijn", in Het Laatste Nieuws, 11-12-02-1995.
- REYNEBEAU, MARC, "Taal van de naasten, 'Vuile manieren' van Luuk Gruwez: de dood komt als een dief overdag", in Knack, jg.24, 05-10-1994, p.105.
- REYNIERS, JOHAN, "Voor één minuut poëzie", in Gazet van Antwerpen, 31-10-1994.
- VERGEER, KOEN, "Het lichaam te lijf 'Vuile manieren', nieuwe poëzie van Luuk Gruwez",

in De Morgen, 10-1 I-1994.

VLAEMINCK, MARK, "Maar geen is er zo mooi geknakt als zij- Luuk Gruwez, Vuile manieren", in Het Nieuwsblad, 01-10-1994.

WARREN, HANS, "Onversierde gedichten van Luuk Gruwez", in Provinciale Zeeuwse Courant, 06-01-1995.

WIEG, ROGI, "Genees, genees: poëzie van Leonard Nolens en Luuk Gruwez", in Het Parool, 04-11-1994

9. Over 'Bandeloze gedichten'

GEEST, DIRK DE, "De gevallen engel (auteur in de kijker)", in Leesidee, jg.2, 1996, nr.9, p.728

"Luuk Gruwez: Bandeloze gedichten", in Vlaanderen, jg.46, 1997, nr.264 (1), p.56.

REYNEBEAU, MARC, "Dichters zijn vervalsers", in Knack, 30-10-1996.

WARREN, HANS, "Alles voor de schoonheid", in Provinciale Zeeuwse Courant, 15-11-1996

10. Over 'Het land van de wangen'

KEMPEN, YVES VAN, "Tussen pot en God - Het land van de wangen", in De Groene Amsterdammer, 10-02-1999.

MIEDEMA, NIEK, "Het privédom van Luuk Gruwez", in Vrij Nederland, 27-03-1999.

MOOR, PIET DE EN KUYPERS, JEROEN, "Ik wil mezelf maken", in De groene Amsterdammer, 20-01-1999.

REYNEBEAU, MARC, "Tot de tijd stilstaat: Het land van de wangen van Luuk Gruwez", in Knack, jg.28, 25-11-1998, p.110-111.

"Romantiek met weerhaken: Luuk Gruwez over 'Het land van de wangen', in De Morgen, 1012-1998.

SABBE, HILDE, "Sterven, meneer, het is geen katterpis - Luuk Gruwez op zoek naar de resten van zijn jeugd", in De Morgen, 10-10-1998.

SERDIJN, DANIELLE, "Wie niet stotteren wil moet zingen", Het Parool, 24-12-1998.

SMEDT, ERIK DE, "Veel meer even dan altijd - Het land van de wangen", in Leesidee, jg.4, 1998, nr.10, p.763-764.

VERMEULEN, ERIK, "Ecce homo - Het land van de wangen", in Kreatief, jg. .33, 1999, nr.1, p.122-124

VERVOORT, JOHN, "Magistrale familieportretten", in Het Nieuwsblad, 11-12-1998.

VULLINGS, JEROEN, "Gruwez privé", in De Standaard, 19-11-1998

11. Over 'Slechte gedachten'

AUWERAERT, JOHAN VAN DER, "Slechte gedachten", in Streven, april 2001, p. 383-384.

COTTYN, HANS, "Het zal weer over den ouden gaan", in Teek Magazine, maart 2000.

DINGS, MATT, "Een romanticus in het abattoir", in HP/De Tijd, jg.10, 10-12-1999.

MIEDEMA, NIEK, "De ziel huist in de darmen", in Vrij Nederland, 13-11-1999.

OVERSTIJNS, JEROEN, "Banale gedachten", in De Standaard, 25-11-1999.

PETERS, ARJAN, "Ergens toch moet er een grote moeder zijn", in De Volkskrant, 07-01-1999.

REYNEBEAU, MARC, "Genot is gebaat bij verbod - Over hoe de wereld is en hoe hij zou moeten zijn: Luuk Gruwez bundelde zijn columns", in Knack, jg.29, 20-10-1999, p.110.

SERDIJN, DANIELLE, "Flatulerende opa's, kranige oma's", in Het Parool, 22-10-1999.

SMEDT, ERIK DE, "Tussen ivoren toren en barricade. Slechte gedachten van Luuk Gruwez", in Leesidee, jg.5, 1999, nr.10, p.77-780.

12. Over 'Dieven en geliefden'

- ALLEENE, CARLOS, "Woorden die niet vliegen", in Poëziekrant, mei-juni 2001.
- BOER, PETER DE, "Gevallen dingen zijn gemaakt om opgeraapt te worden", in Trouw, 25-11-2000.
- BREMS, ELKE, "Toevallig opgeraapt", in De Standaard, 26-10-2000.
- DEMETS, PAUL, "Een lofzang op de sok en andere pogingen tot bewaren", in Knack, 17-1-2001.
- DOORMAN, MAARTEN, "Blunders van God", in NRC Handelsblad, 22-12-2000.
- GEEST, DIRK DE, "Luuk Gruwez *Dieven en geliefden*", in Leesidee, nr. 2, 2001.
- GERBRANDY, PIET, "De vleugels van de ziel. Nieuwe poëzie van Luuk Gruwez", in Ons Erfdeel, 44^{ste} jaargang, nummer 1, 2001.
- KURSTJENS, WILLEM, "Er moet een witte merel zingen", in De Limburger, 1-12-2000.
- LIEVAERT, INGE, "Dieven en geliefden: Gedichten / Luuk Gruwez", in St. Nederlandse Bibliotheekdienst, 11-1-2001, p. 3.
- PRETER, JEROEN DE, "Een autobiografie van de anderen", in De Morgen, 18-10-2000.
- SEGRS, KAREL, "Ik geef mijn woorden ongaarne", in Gazet van Antwerpen, 30-10-2000.
- WARREN, HANS, "Kies vastberaden voor verdwalen", in Provinciale Zeeuwse Courant, 9-11-2000.
- WILLOCKX, DIETLINDE, "Tijd ligt vaak een lengte voor", in Tijd Cultuur, 13-12-2000.

13. Over 'De maand van Marie'

- AUWERAERT, JOHAN VAN DER, "De maand van Marie", in Streven, november 2002.
- BROECK, GRETTEL VAN DEN, "West-Vlaamse Maria's", in Knack Weekend, 11-6-2002.
- DEMETS, PAUL, "Het West-Vlaanderen in ieder van ons", in Knack, 3-4-2002
- DEPONDY, PAUL, "Mijn ziel heeft 'n poetsvrouw nodig", in de Volkskrant, 12-4-2002.
- EYKHOUT, KOEN, "Moderne Marikens in de meimaand", in De Limburger, 30-5-2002.
- GERMONPREZ, LIEVEN, "Verwoestende passie in de Westhoek", in E5, mei 2002, p. 66-67.
- HULLE, JOORIS VAN, "Vlaamse letteren – veel politiek", in Snoecks 2003, p. 522.
- JOV, "De maand van Marie" in Het Nieuwsblad, 5 mei 2002.
- OVERSTIJNS, JEROEN, "Weemoed over de onmachtigen", in Tijd Cultuur, 3-4-2002, p. 20-21.
- PRETER, JEROEN DE, "Luuk Gruwez – De maand van Marie", in De Morgen Boeken, p. 28.
- SERDIJN, DANIELLE, "Meer dan gefnuikte liefde", in Het Parool, 10-5-2002.
- SPAUY, JOKE, "Like a virgin", in Flair, 30-4-2002.

14. Over 'Een stenen moeder'

- BAKKER, JAN-HENDRIK, "De troost van de literatuur", in Haagsche Courant, 21-5-2004.
- COPMANS, WILLY, "Autobiografisch schrijven, of memoires", in Nieuwsblad van Geel, 28-5-2004, p. 12.
- HC, "Een stenen moeder", in Focus Knack, 21-4-2004, p. 90-91.
- MESSEMAN, SOFIE, "Afscheid, dood, leven", in Artsenkrant, 26-3-2004.
- OVERSTIJNS, JEROEN, "Geheel volgens uw verwachting", in De Tijd, 24-4-2004, p. 26.
- OVERSTIJNS, JEROEN, "Luuk Gruwez - Een stenen moeder", in SNOECKX 2005, p. 16.
- PETERS, ARJAN, "De dieperik bestond nog niet' Luuk Gruwez is conservator van zijn eigen memorabilia", in De Volkskrant, 14-5-2004, p. 22.
- REYNEBEAU, MARC, "Sterven bij het leven", in De Standaard der Letteren, 8-4-2004, p. 7.
- S.N., "Verdwijnen in een stenen moeder", in Limburgs Dagblad, juni (?) 2004.
- STRYCKER, CARL DE, "Luuk Gruwez: Een stenen moeder", in Leeswolf, jg. 10, n.r 4, 2004, p. 273.
- VERBIST, KRISTIEN, "Poëtisch proza", in Libelle, 15-7-2004, p. 85.
- VISSER, WYTSKE, "Literaire archeologie. Luuk Gruwez - Een stenen moeder", in 8WEEKLY, Webmagazine, 12-6-2004.
- WILDEMEERSCH, GEORGES, "Luuk Gruwez - Een stenen moeder", in De Groene Amsterdammer, mei-juni 2004, p. 6.

15. Over 'Allemansgek'

- BERG, ARIE VAN DEN, "Het middenrif zit op slot", in NRC Handelsblad, 12-11-2004.
- BOER, PETER DE, "Als in de gymnastiek of de mystiek - Luuk Gruwez is een lichamelijke dichter", in Trouw, 13-11-2004.
- BOSSCHE, BART VAN DEN, "Stefan Hertmans en Luuk Gruwez in de weer met Petrarca", in Incontri (NS) 20, 2005, p. 29-40.
- BREMS, ELKE, "Luuk Gruwez houdt van het onbereikbare. EEN VADER VOL VOGELS", in De Standaard der Letteren, 30-12-2004.
- BREUKERS, CHRETIEN, "Allemansgek - Luuk Gruwez", in Poëzierapport, Webmagazine over poëzie.
- HULLE, JOORIS VAN, "Een regiment van ikken", interview met Luuk Gruwez, in Poëziekrant, november-december 2004, p. 8-15.
- JOV, "Allemansgek", in Het Nieuwsblad, 4 en 5-12-2004.
- RIJGHARD, RON, "Leerschool van de dood", in Awater, najaar 2004, p. 44-45.

16. Over 'Psilo'

- ANONIEM, "Een menselijke berg", in dé Weekkrant, 23 mei 2007.
- DELMOTTE, ALAIN, "Psilologie of Luuk Gruwez en het prozagedicht", in De Brakke Hond 95, zomer 2007.
- DEPOND, PAUL, "Meneer Psilo houdt van warmoes en oelewapper", in De Volkskrant, 1 juni 2007.
- GERRITS, SAM, "Psilo van Luuk Gruwez / Wat een negorij", in Club Propaganda, 2007.
- LUIS, JANET, "Vergeet mij maar", in NRC Handelsblad, 20/4/2007.
- MANDELINCK, GWY, "Watou 2007, Volière (II)", in De Standaard der Letteren, De Standaard, 20, 21 en 22 juli 2007.
- SNOEKX, KURT, "Het boek van deze week / Psilo, Luuk Gruwez", www.literairnederland.nl, 2007.
- STRYCKER, CARL DE, "Luuk Gruwez Psilo", in De Leeswolf 5, 2007.

17. Over 'Lagerwal'

- BREUKERS, CHRETIEN, "LAGERWAL—Luuk Gruwez", poezierapport.blogspot.com, 2008.
- DEMETS, PAUL, "Zinnelijke, muzikale gedichten van Luuk Gruwez bezweren de vergankelijkheid", in Uitgelezen, p. 7, De Morgen, 5 maart 2008.
- DEVOLDERE, LUC, "Luc Devoldere over Lagerwal van Luuk Gruwez", in <http://decontrabas.typepad.com/dekleinezaal/2008/03/dames-en-heren.html>.
- HOORNE, PHILIP, "Alle moeders in 20 regels", in Knack, 20 februari 2008, p. 78.
- LAUWERS, HILDE, "Een weerbare melancholicus" in De Standaard der Letteren, L8, in De Standaard, 22 februari 2008.
- MEESTERS, JOOS, "Schrijven is niet waardevoller dan het trottoir schoonvegen", in Het Belang van Limburg, 14 maart 2008.
- RIET, JELLE VAN, "Portrettist van Lagerwal / Interview met Luuk Gruwez", in De Standaard der Letteren, L8 tot L10, in De Standaard, 22 februari 2008.