

## Lezen buiten het eigen vakdomein

***Ex-vice-premier Johan Vande Lanotte breekt in Knack een lans voor Luuk Gruwez als (citaat) 'de beste dichter van het Nederlandse taalgebied'.***

Naar analogie met het programma Uitgelezen in Kunstencentrum Vooruit organiseren de Universiteit Gent en Vooruit vanaf het begin van dit academiejaar maandelijks een publiek debat waar docenten en hoogleraren hun passie voor en kennis van literatuur met elkaar delen. Vicerector **Freddy Mortier** sprak vol gloed over het werk van **Mario Vargas Llosa** en ging het verbale gevecht aan met de academisch beheerder **Koen Goethals** over **John Steinbecks** meesterlijke roman *The Grapes of Wrath*. **Petra De Sutter**, hoogleraar geneeskunde, overtuigde de toeschouwers de Rus **Mikhail Boelgakov** weer ter hand te nemen. **Johan Vande Lanotte** brak een lans voor **Luuk Gruwez**, "de beste dichter van het Nederlandse taalgebied". **Marc Boone** beleed zijn liefde voor het werk van **Albert Camus** en de filosoof **Ignaas Devisch** laat ons de bordeelroman *De schone slaapsters* van **Yasunari Kawabata** lezen. Verrassend, persoonlijk, prikkelend, empathisch. Alle professoren die de revue passeren, spreken met vuur. Ook over wat hen buiten het vakdomein bezighoudt.